

**POEMS  
BY  
BILLY COLLINS  
IN  
DANISH**

## **Introduction to Poetry**

I ask them to take a poem  
and hold it up to the light  
like a color slide

or press an ear against its hive.

I say drop a mouse into a poem  
and watch him probe his way out,

or walk inside the poem's room  
and feel the walls for a light switch.

I want them to water-ski  
across the surface of a poem  
waving at the author's name on the shore.

But all they want to do  
is tie the poem to a chair with rope  
and torture a confession out of it.

They begin beating it with a hose  
to find out what it really means.

## **Introduktion til poesien**

Jeg beder dem om at tage et digt  
og holde det op mod lyset  
som et diasbillede

eller presse et øre mod dets bikube.

Jeg siger: lad en mus falde ned i et digt  
og se hvordan den snuser sig vej ud,

eller gå ind i et digts værelse  
og føl langs væggene efter en lyskontakt.

Jeg vil at de skal stå på vandski  
tværs over overfladen af et digt  
og vinke mod forfatterens navn på bredden.

Men alt hvad de har lyst til at gøre  
er at surre digtet fast til en stol  
og pine en tilstælse ud af det.

De begynder at tæve løs på det med en vandslange  
for at finde ud af hvad det virkelig betyder.

## The Lesson

In the morning when I found History  
snoring heavily on the couch,  
I took down his overcoat from the rack  
and placed its weight over my shoulder blades.

It would protect me on the cold walk  
into the village for milk and the paper  
and I figured he would not mind,  
not after our long conversation the night before.

How unexpected his blustering anger  
when I returned covered with icicles,  
the way he rummaged through the huge pockets  
making sure no major battle or English queen  
had fallen out and become lost in the deep snow.

## Lektionen

Om morgenens da jeg fandt Historie  
storsnorkende på divanen,  
tog jeg hans frakke ned fra knagerækken  
og draperede dens vægt over mine skulderblade.

Den ville beskytte mig under den kolde gåtur  
ind til landsbyen efter mælk og avis  
og jeg regnede med at han ikke ville tage sig af det,  
ikke efter vores lange samtale fra natten før.

Hvor uventet hans buldrende vrede  
da jeg kom tilbage, dækket af istapper,  
den måde han gennemrodede dens kæmpelommer  
for at sikre sig om at ingen stor slag eller engelsk dronning  
var faldet ud og gået tabt i den dybe sne.

## **Another Reason Why I Don't Keep A Gun In The House**

The neighbours' dog will not stop barking.  
He is barking the same high, rhythmic bark  
that he barks every time they leave the house.  
They must switch him on on their way out.

The neighbours' dog will not stop barking.  
I close all the windows in the house  
and put on a Beethoven symphony full blast  
but I can still hear him muffled under the music,  
barking, barking, barking,

and now I can see him sitting in the orchestra,  
his head raised confidently as if Beethoven  
had included a part for barking dog.

When the record finally ends he is still barking,  
sitting there in the oboe section barking,  
his eyes fixed on the conductor who is  
entreating him with his baton

while the other musicians listen in respectful  
silence to the famous barking dog solo,  
that endless coda that first established  
Beethoven as an innovative genius.

## **En anden grund til at jeg ikke har et gevær i huset**

Naboernes hund vil ikke holde op med at gø.  
Den gør med densamme høje, rytmiske gøen  
den bruger hver gang de forlader huset.  
De må tænde for den hver gang de går ud.

Naboernes hund vil ikke holde op med at gø.  
Jeg lukker samtlige vinduer i huset  
og sætter en Beethovensymfoni på for fuld udblæsning  
men, dæmpet under musikken, kan jeg stadig høre den  
gø, gø, gø.

og nu ser jeg den sidde i orkestret,  
scenevant, med hævet hovedet, som om Beethoven  
havde inkluderet en stemme for gøende hund.

Da pladen til slut er forbi gør den endnu,  
sidder dér i obogruppen og gør,  
stirrer stift på dirigenten, som  
opmuntrer den med taktstokken

imens de andre musikere lytter i ærbødig  
tavshed til den berømte solo for gøende hund,  
denne endeløse coda der for første gang etablerede  
Beethoven som nyskabende geni.

## Constellations

Yes, that's Orion over there,  
the three studs of the belt  
clearly lined up just off the horizon.

And if you turn around you can see  
Gemini, very sensible tonight,  
the twins looking off into space as usual.

That cluster a little higher in the sky  
is Cassiopeia sitting in her astral chair  
if I'm not mistaken.

And directly overhead,  
isn't that Virginia Woolf  
slipping along the river Ouse

in her inflatable canoe?  
See the wide-brimmed hat and there,  
the outline of the paddle, raised and dripping stars?

## Stjernebilleder

Ja, derover har du Orion,  
bæltets tre søm  
i en tydelig linie lige over horisonten.

Og hvis du vender dig om kan du se  
Gemini, meget synlig i nat,  
tvillingerne der kigger ud i rummet som sædvanlig.

Denne klynge lidt højere på himlen  
er Cassiopeia der sidder i sin stjernestol  
hvis jeg ikke tager fejl.

Og direkte ovenover,  
er det ikke Virginia Woolf  
der glider ned ad Ouse-åen

i sin oppustelige kano?  
Se den bredskyggede hat og dér,  
omridset af pagajen – løftet og med dryppende stjerner?

## The Iron Bridge

I am standing on a disused iron bridge  
that was erected in 1902,  
according to the iron plaque bolted into a beam,  
the year my mother turned one.  
Imagine--a mother in her infancy,  
and she was a Canadian infant at that,  
one of the great infants of the province of Ontario.

But here I am leaning on the rusted railing  
looking at the water below,  
which is flat and reflective this morning,  
sky-blue and streaked with high clouds,  
and the more I look at the water,  
which is like a talking picture,  
the more I think of 1902  
when workmen in shirts and caps  
riveted this iron bridge together  
across a thin channel joining two lakes  
where wildflowers blow along the shore now  
and pairs of swans float in the leafy coves.

1902--my mother was so tiny  
she could have fit into one of those oval  
baskets for holding apples,  
which her mother could have lined with a soft cloth  
and placed on the kitchen table  
so she could keep an eye on infant Katherine  
while she scrubbed potatoes or shelled a bag of peas,

## Jernbroen

Jeg står på en jernbro som ikke længere er i brug  
og som blev bygget 1902,  
ifølge jernplatten boltet fast til en bjælke,  
det år min mor blev ét år gammel.  
Forestil dig – en mor i sin spæde barndom,  
og hun var endog et kanadisk spædbarn,  
et af Ontario provinsens stolte børn.

Men her er jeg altså –lænende over det rustne rækværk  
og kiggende på vandet dernede,  
plant og reflekterende denne morgen,  
himmelblåt og stribet med høje skyer,  
og jo mere jeg kigger på vandet,  
som ligner et talende billede,  
des mere tænker jeg på 1902  
da arbejdere i skjorter og huer  
nittede denne jernbro sammen  
tværs over en smal rende der forbinder to sører  
hvor vilde blomster nu vifter langs stranden  
og svanepar driver i de løvrige vige.

1902 – min mor var så lillebitte  
hun ville have passet ind i en af disse ovale  
kurve til at have æbler i,  
som hendes mor kunne have foret med en blød klud  
og stillet på køkkenbordet  
så hun kunne holde øje med barnet Katherine  
imens hun skrubbede kartofler eller bælgede en pose ærter,

the way I am keeping an eye on that cormorant  
who just broke the glassy surface  
and is moving away from me and the iron bridge,  
swiveling his curious head,  
slipping out to where the sun rakes the water  
and filters through the trees that crowd the shore.

And now he dives,  
disappears below the surface,  
and while I wait for him to pop up,  
I picture him flying underwater with his strange wings,

as I picture you, my tiny mother,  
who disappeared last year,  
flying somewhere with your strange wings,  
your wide eyes, and your heavy wet dress,  
kicking deeper down into a lake  
with no end or name, some boundless province of water.

på samme måde som jeg holder øje med denne skarv  
der lige har brudt den spejlblanke overflade  
og bevæger sig væk fra mig og jernbroen,  
drehende sit nysgerrige hoved,  
glidende ud til hvor solen river vandet  
og siver gennem trærne der tæt kanter stranden.

Og nu dykker den,  
forsvinder under overfladen,  
og imens jeg venter på at den skal dukke op igen,  
forestiller jeg mig den flyvende under vandet med sine mærkelige vinger,

ligesom jeg forestiller mig dig, bitte mor,  
som forsvandt i fjer,  
flyvende et eller andet sted med dine mærkelige vinger,  
dine vidt åbne øjne, og din tunge våde kjole,  
sparkende dig dybere ned i en sø  
uden ende eller navn, en eller anden grænseløs provins af vand.

## Tomes

There is a section in my library for death  
and another for Irish history,  
a few shelves for the poetry of China and Japan,  
and in the center a row of imperturbable reference books,  
the ones you can turn to anytime,  
when the night is going wrong  
or when the day is full of empty promise.

I have nothing against  
the thin monograph, the odd query,  
a note on the identity of Chekhov's dentist,  
but what I prefer on days like these  
is to get up from the couch,  
pull down *The History of the World*,  
and hold in my hands a book  
containing nearly everything  
and weighing no more than a sack of potatoes,  
eleven pounds, I discovered one day when I placed it  
on the black, iron scale  
my mother used to keep in her kitchen,  
the device on which she would place  
a certain amount of flour,  
a certain amount of fish.

Open flat on my lap  
under a halo of lamplight,  
a book like this always has a way  
of soothing the nerves,  
quieting the riotous surf of information  
that foams around my waist

## Tykke bind

I mit bibliotek er der et afsnit med bøger om døden  
og et andet om irsk historie,  
nogle hyller til poesi fra kina og japan,  
og i midten en række urokkelige opslagsbøger,  
dem som man kan henvende sig til når som helst,  
når natten går i fisk  
eller når dagen er fuld af tomme løfter.

Jeg har ikke noget imod  
den tynde monografi, et spørsgsmål i ny og næ,  
en note vedrørende identiteten af Chekovs tandlæge,  
men hvad jeg foretrækker på sådanne dage er  
at rejse mig fra sofaen,  
hive Verdens Historien ned,  
og holde en bog i mine hænder  
som indeholder stort set alt  
og som ikke vejer mere end en sæk kartofler,  
fem kilo, opdagede jeg en skønne dag da jeg lagde den  
på den sorte jernvægt  
som min mor plejede at have stående i køkkenet,  
på hvis indretning hun ville placere  
en vis mængde mel  
en vis mængde fisk.

Slået op på mit skød  
under lampelysets stråleglans  
har en sådan bog det med  
at berolige mine nerver,  
dæmpende den vilde brænding af information  
som skummer rundtom min talje

even though it never mentions  
the silent labors of the poor,  
the daydreams of grocers and tailors,  
or the faces of men and women alone in single rooms-

even though it never mentions my mother,  
now that I think of her again,  
who only last year rolled off the edge of the earth  
in her electric bed,  
in her smooth pink nightgown  
the bones of her fingers interlocked,  
her sunken eyes staring upward  
beyond all knowledge,  
beyond the tiny figures of history,  
some in uniform, some not,  
marching onto the pages of this incredibly heavy book.

selv om den aldrig nævner  
de fattiges tavse anstrengelser,  
købmændenes og skræddernes dagdrømme,  
eller ansigterne på mænd og kvinder alene i enkeltværelser –

selv om den aldrig nævner min mor,  
nu hvor jeg tænker på hende igen,  
som så sent som i fjer rullede over jordens rand  
i sin elektriske seng,  
in sin glatte lyserøde natkjole,  
med tæt sammenflættede fingerknogler,  
de indsunkne øjne stirrende opad  
hensides al viden,  
hensides historiens små skikkeler,  
nogle i uniform, andre ikke,  
der marcherer ud på arkene af denne utrolig tunge bog.

## Forgetfulness

The name of the author is the first to go  
followed obediently by the title, the plot,  
the heartbreaking conclusion, the entire novel  
which suddenly becomes one you have never read,  
never even heard of,

as if, one by one, the memories you used to harbor  
decided to retire to the southern hemisphere of the brain,  
to a little fishing village where there are no phones.

Long ago you kissed the names of the nine Muses goodbye  
and watched the quadratic equation pack its bag,  
and even now as you memorize the order of the planets,

something else is slipping away, a state flower perhaps,  
the address of an uncle, the capital of Paraguay.

Whatever it is you are struggling to remember,  
it is not poised on the tip of your tongue,  
not even lurking in some obscure corner of your spleen.

It has floated away down a dark mythological river  
whose name begins with an L as far as you can recall,  
well on your own way to oblivion where you will join those  
who have even forgotten how to swim and how to ride a bicycle.

No wonder you rise in the middle of the night  
to look up the date of a famous battle in a book on war.  
No wonder the moon in the window seems to have drifted  
out of a love poem that you used to know by heart.

## Glemsomhed

Forfatterens navn er det første der forsvinder  
lydigt efterfulgt af titlen, handlingen,  
den hjerteskærende afslutning, hele romanen,  
som pludselig bliver til en du aldrig har læst,  
end ikke har hørt om,

som om minderne du plejede at rumme, én efter én,  
bestemte sig for at trække sig tilbage til hjernens sydlige halvkugle,  
til et lille fiskeleje hvor telefoner ikke findes.

For længe siden kyssede du de ni musers navne farvel  
og så andengrads ligningen pakke sin taske,  
og selv nu imens du indprenter dig planeternes rækkefølge

smutter noget andet for dig, en delstatsblomst måske,  
en onkels adresse, Paraguays hovedstad.

Hvad det end er du kæmper for at mindes  
så er det ikke lige på tungen – det gemmer sig ikke engang  
i en eller anden dunkel afkrog af milten.

Det er drevet bort ned ad en mørk mytologisk flod  
hvis navn begynder på L, såvidt du kan huske,  
godt på vej mod glemsel, hvor du vil slutte dig til dem  
der tilmed har glemt hvordan man svømmer og cykler.

Ikke så underligt at du står op midt om natten  
for at slå datoen på et berømt slag op i en bog om krig.  
Ikke så underligt at månen i vinduet synes at være drevet  
ud af et kærlighedsdigts som du engang kunne udenad.